

Babette Lemmer
Gemmenicherweg 17
6291 BR Vaals
Tel 0031 43 3063858
Mail b.lemmer@gmx.de

Roermond, 11 mei 2019

Algemeen Kiesrecht voor EU burgers die in een ander EU land wonen

Geachte dames en heren, sehr geehrte Damen und Herren

Ik ben Duitse. Sinds 1978 woon ik met mijn echtgenoot in Vaals, dus aan de grens met Aken, Duitsland. We hebben beiden nu eens in Duitsland, dan weer in Nederland gewerkt, maar werken nu al jaren als zzp'er in Duitsland. Ik geef al ruim 20 jaar Nederlands les over taal en cultuur aan Duitstaligen, volwassenen en kinderen. Onze drie kinderen zijn eerst in Nederland naar school gegaan dan naar de bovenbouw gymnasium in Aken gegaan.

Sinds 2010 ben ik raadslid in de gemeente Vaals voor een lokale partij en ik zie mijn opdracht erin om al die Duitse burgers hier, maar ook de andere buitenlandse burgers te vertegenwoordigen.

In maart jl. waren er in Nederland 'de verkiezingen provinciale staten'.

Ik zie met afgrijzen het groeien van partijen als de PVV en FVD in Nederland en de AfD in Duitsland.

Maar:

WIJ BUITENLANDERS MOCHTEN NIET KIEZEN!

Noch voor de **Landdag** in **NRW** noch bij de **verkiezingen provinciale staten Limburg!** Mijn frustratie hierover neemt toe. We zijn blijkbaar tweederangs burger omdat we geen kans hebben regionaal te stemmen.

Landtag en Provincie zijn ons ontzegd!

Dat is niet eerlijk!

Belastingen mogen we in beide landen betalen. Er is immers inmiddels een overeenkomst dubbele belastingen tussen Nederland en Duitsland.

Grensoverschrijdend schoolbezoek is mogelijk.

De zorgverzekering is tussen beide landen geregeld.

Ook met de ambulances, de brandweer en de politie zijn er grensoverschrijdende afspraken. **Er is al veel bereikt!**

De wetgeving door de Provincie en Landtag heeft directe invloed op ons dagelijks leven. Maar we mogen niet de politici kiezen die deze wetten maken.

We hebben geen stemrecht?

Maar: Er is al veel gedaan voor ons EU burgers!

Lokaal bestaat er in beide landen voor alle ingeschreven burgers passief en actief kiesrecht. Toch zie ik dat er maar weinig burgers van de andere nationaliteit in de raadzaalen zitten.

Voor de **Duitse Bondsdag** mogen wij Duitsers in het buitenland hun stem uitbrengen. Voor de **Tweede Kamer** in Den Haag is er geen mogelijkheid.

Bij de **EU verkiezingen** mogen we zelfs kiezen voor welk van de twee landen we onze stem uitbrengen... Sinds de jaren 90 zijn mijn man en ik voor Nederland ingeschreven.

Landtag en Provincie zijn ons ontzegd!

EU politici heb ik op dit onderwerp direct aangesproken.

Kiesrecht is nationaal recht. Dat moeten de landen dus onder elkaar verhandelen. (Er bestaat in Duitsland zelfs de Ewigheidsklausel in de grondwet.)

Duitsland heeft een heel lange grens met Nederland en er bestaat een intensieve woon-werk-pendel over de grens. Duitsland is voor Nederland de belangrijkste handelspartner. Bijna 40% van deze grens ligt in Limburg zei onlangs gouverneur Teo Bovens

Deze petitie heb ik onlangs naar de Landtag NRW en de Tweede Kamer gestuurd.

Hiermee vraag ik de lokale, provinciale, nationale en ook Europese politici van beide landen om met elkaar overeenkomsten te sluiten voor een algemeen kiesrecht vanaf 18 jaar, misschien gekoppeld aan een verblijf van 4 - 5 jaar in het betreffende land; zo niet voor alle EU burgers dan wel in het begin voor Duitsers en Nederlanders.

Ik dank u voor uw interesse,

Babette Lemmer